

Het is een mooie zaterdagavond en ik loop naar ..... De zon schijnt en om me heen zie ik overal ..... Ik maak een kort praatje met de ..... en ik aai een ..... Plotseling hoor ik een vreemd geluid. Het lijkt het geluid van een ....., maar dat is het niet. Overal om me heen zie ik ..... wegrennen. Mensen gooien hun ..... uit het raam en verlaten hun huizen zo snel ze kunnen.

Wat gebeurt hier? Maar dan zie ik het ook. Op de hoek van de straat staat iets waarvan ik dacht dat ik het nooit meer zou zien. En ik begrijp direct waar het vreemde geluid vandaan komt. Het is het geluid van een .....! Ik bedenk me geen seconde. Als ik nu niet ingrijp staat er een ramp te gebeuren. Ik pak mijn ..... en  
*(schrijf het verhaal af waarbij jij een heldendaad verricht)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

